

Ö/fan^ fes//? Açıklamam

EN BÜYÜK AFET VURDUM DUYMAZLIK

Jeoloji Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası 22.01.1993 tarihinde ortak bir basın açıklaması yapmışlardır.

Bayburt'un Üzengili köyünde ellinin üzerinde vatandaşımızın ölümüne neden olan çığ felaketi Doğu ve Güneydoğu halkının adeta kaderi olmuştur. İnsan hayatının önemsenmediği, felaketlerden ders alınmadığı ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da duyarsızlık en üst düzeye çıkmıştır. Türk Ulusu sadece acıları paylaşmaya mahkum edilmiştir. Yetkililerin felaketten sonraki duyarlılığı(!) ve alışılmış demeçler insanlarımızın hayatını geri getirmeye yetmiyor. Her sene üst üste gelen çığlar ve diğer afetler» ülkemizde çölleşme olgusunun çarpıcı örnekleridir. Marmaris'te mal kaybına, Bayburt'ta can ve mal kaybına neden olan doğa hareketleri ormanların küçük çıkarılara kurban edilmesinin sonuçlarıdır. Ne yazık ki afetlerin büyük faturalarını halkımız canı ile malı ile, ödemektedir.

Bu yıl kar yağışının, son yılların ortalamalarının üzerinde olmasına ve çığın "geleceğim" demesine karşın halkımıza en küçük bir uyarı bile yapılmamıştır. Geçen yıl yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan çığ felaketi kalıcı önlemlerin alınmasını gerektirdiği halde, bu konuda bir adım dahi atılmamıştır.

Bugün ülkemiz topraklarının % 92'si, yaşayan nüfusun % 95'i, kurulu endüstri tesislerinin de % 98'i deprem olasılığı yüksek bölgelerde yer almaktadır. Ülkemizin topoğrafik yapısı, dünyada doğal afetlere en fazla açık bir yapıdadır. Bu topoğrafik yapıya rağmen» deprem dışında, doğal afetlerin oluşumunu önleyen ormanlar hızla tüketilmiş, bunun sonucu ortaya çıkan erozyon ve çölleşme olgusu» gerekli önlemler de alınmadığı için afetler yaşantımızın bir parçası olmuştur. Politik ölçütlerle kurulan yönetim kadroları duyarsız, yetersiz ve etkisiz kaldığı için de kalıcı önlemler alınabilmesi mümkün olmamıştır. Ülkemizde; Radyasyon önemli değildir, AIDS önemli değildir, nasıl olsa deprem sonrası yaraları halkımız sarmaktadır,.. çığ, sel, heyelan; tanrı böyle istemişse

ne denir?.. Beynimizi kullanmaya ne gerek, kader böyle ise katlanılır. Halkımızın getirildiği bu nokta da ayrı bir afettir. Türk halkı doğal afetlerle karşı karşıya olduğu kadar, "duyarsızlık", "umursamazlık" afeti ile de karşı karşıyadır. Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz yöremizde yaşanan, bu umursamazlıkla daha da yaşanacak olan acılar artık kader olmaktan çıkarılmalıdır. Medya konuya bu bağlamda yaklaşmalıdır.

Halkımızı ve ilgililerimizi uyarmak istiyoruz, Çığ tehlikesi bitmemiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu yörelerimizde her an karşılaşılması olasılığı yüksektir. Çığ tehlikesi ile karşı karşıya olan yöreler saptanmalı gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu yıl yağın kar yağışı, ilkbaharda sel tehlikesini de beraberinde getirmiştir. Halkımız bu konuda uyarılmalı yetkililer duyarlı olmalı, olası sel olaylarının oluşabileceği yerlerde gerekli önlemler alınmalıdır»

Kısa dönemde alınması gerekli tedbirlerin yanında, uzun dönemde;

- 1- Ormanların hızla azalmasının önüne geçilmelidir.
- 2« Doğu ve Güneydoğu yörelerimize ısı ve enerji kaynağı olan odun yerine başka ısı kaynakları aktarılmalıdır,
- 3- Erozyonla etkili bir savaş verilmelidir.
- 4« "Afet Haritaları" ilgili kurum ve kuruluşların birlikteliği ile hızla hazırlanmalı, öncelikli afet bölgeleri en kısa zamanda saptanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
- 5- Ülkemizin doğa özelliklerinin gözönüne alındığı projelendirme ilkeleri saptanmalı, daha ayrıntılı zemin ve çevre etütleri yapılmalıdır.
- 6- İmar Yasası yeniden gözden geçirilmeli, "Afet Haritalarının devreye girdiği, imar düzenlemelerini sağlayacak yeni bir İmar Yasası çıkarılmalıdırO